

2. Bijeenkomst op 7 juni 2019 in het Huis van de Wijk

Het gesprek met de ouders onder leiding van Nevzat Cingöz (docent Hogeschool Arnhem en Nijmegen)

Bijeenkomst homo-emancipatie

Homoseksualiteit onder de Turkse gemeenschap en hoe de ouders erover denken

Aantal deelnemers: 31

Sprekers: Nevzat Cingöz Lid Turkse GSA, Sercan Özmeral



Nevzat Cingöz is de docent o.a. voor diversiteit. Hij geeft al 20 jaar les over diverse thema's waaronder het LHBTI. Zowel met studenten als met de ouders organiseert hij lezingen, bijeenkomsten om de thema's zoals het LHBTI bespreekbaar te maken. Nevzat heeft op 7 juni 2019 een presentatie voor de ouders over zijn ervaringen gehouden. Ouders vonden de presentatie nogal confronterend. Hoe zouden zij reageren als zij achter kwamen, dat hun kind behoorde tot LHBTI doelgroep. Dit betekent dat het kind aan de ouders vertelt, dat hij niet hij, zij niet zij is. Kortom hoe zouden de ouders reageren als het kind opkomt voor haar of zijn seksuele geaardheid buiten de verwachting van de ouders? Ouders gingen in gesprek met de deskundige Nevzat Cingöz. Ook ging het gesprek over de hoe de Turkse gemeenschap over de homoseksualiteit denkt.



Programma:

Opening door Halil Seçkin

Inleidende lezing over homoseksualiteit door Nevzat Cingöz

Discussie aan de hand van vragen. Onder leiding van Ali Yildirim, voorzitter van het CDS.

Een aantal mensen hebben voorafgaand aan het programma, persoonlijk kritiek geleverd aan de heer Seçkin, over de opzet en doelstelling van deze bijeenkomst. Dat ze in Deventer geen behoefte hebben om over homo's te praten en dat ze niet begrepen waarom deze bijeenkomst in Deventer plaats moest vinden.

De heer Seçkin opent de bijeenkomst.

Hij verwelkomt de aanwezigen en vertelt over het belang van deze bijeenkomst.

“Ondanks verschillende initiatieven in Europa en in Turkije is het nog steeds een taboe om over dit onderwerp openlijk te spreken. De stichting streeft naar gelijke rechten en kansen voor iedere mens in de wereld. Iedereen heeft recht om te zijn wie hij of zij is of wil zijn. De Stichting vindt dat iedereen in onze samenleving veilig moet kunnen leven zonder de uitsluiting. Het is jammer dat er vandaag niet honderden mensen aanwezig zijn om over dit onderwerp te spreken, terwijl onze stichting altijd meer mensen wil bereiken”. De Heer Seçkin hoopt dat deze bijeenkomst mensen de mogelijkheid geeft om hierover met elkaar in alle vrijheid te spreken, ideeën en ervaringen over homoseksualiteit met elkaar te delen. Uiteraard is dit niet de eerste bijeenkomst, maar ook niet de laatste. Het CDS gaat zich de komende tijd actiever opstellen om het thema breed bespreekbaar te maken. Het gaat hier ook om in een wat kleinere kring te beginnen met ambassadeurs om de boodschap breder te delen binnen de gemeenschap. Zoals wij net hebben ervaren, is niet alleen binnen de conservatieve kringen, maar zelfs binnen de progressieve kringen meteen een weerstand ontstaan om het bespreekbaar te maken. Dit geeft aan hoe belangrijk de stappen zijn, die wij ondernemen.

Hierna geeft Nevzat Cingöz lid van Turkse GSA-informatie over homoseksualiteit.

Hij geeft uitleg over lesbiennes, homoseksuelen, biseksualiteit en transgenders (LHBT'ers).

“Nederland staat bekend als een van de meest homotolerante landen ter wereld. Dit betekent niet altijd dat homoseksualiteit door iedereen geaccepteerd is. Homoseksualiteit in Nederland is nog steeds 'minder gewoon'. En geeft aan dat deze groep mensen vaak in landen als Turkije het slachtoffer van openlijk geweld, eerwraak en afpersing is.

Niet iedereen accepteert homoseksualiteit.

Het woord homoseksualiteit is afgeleid van het Griekse woord 'homos' (dat 'gelijk' betekent) en het Latijnse woord 'sexus' ('geslacht').

Deze term verwijst dus enerzijds naar seksuele verlangens naar mensen van hetzelfde geslacht, alsook anderzijds naar een seksuele geaardheid die zich kenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van de eigen sekse. Een persoon is homoseksueel wanneer hij of zij een seksuele voorkeur heeft voor personen van hetzelfde geslacht.

Homoseksuele relaties tussen vrouwen en mannen zijn er altijd geweest. In alle klassen en culturen. Het komt in de episode van Gilgamesj voor, die zeer bekend is onder de Turken, wij kregen dat al op de lagere school in Turkije te horen.



De naam Lesbos van het Griekse eiland betekend lesbisch. Sapho van Lesbos is dan een bekend historisch figuur, die les gaf aan de meisjes en eer mooie gedichten over schreef. Homoseksualiteit kom je ook in alle religies en culturen tegen.

In Turkije zijn er beroemde personen zoals Zeki Müren en Bülent Ersoy die openlijk uitkwamen voor hun seksuele geaardheid. Hoewel iedereen dit weet en ze door iedereen geaccepteerd worden, is het tot nu toe niet gelukt om het onderwerp publiekelijk te bespreken en geaccepteerd te krijgen.

Na de inleiding van de heer Cingöz is de documentaire:
GAY Cinayeti (GAY-moord) vertoond.

De documentaire gaat over de visie op homoseksualiteit van de mensen in Turkije en over de moord (eerwraak) op homoseksuele Ahmet Yildiz.
<http://www.youtube.com/watch?v=cLo38ZfZz8>

Na de film vraagt de gespreksleider aanwezigen of het herkenbaar is.

Er kwamen verschillende antwoorden;

- Het is herkenbaar dat mensen denken dat een homoseksueel de eer van de familie aantast en dat familieleden zich ervoor moeten schamen.
- Vooral in kleine plaatsen waar mensen elkaar kennen, wordt het voor de familie erg moeilijk gemaakt. Men denkt dat iedereen in de stad over de familie praat, hoe slecht de familie is.
- De familieleden worden door verschillende mensen aangesproken over het ene familielid.
- Het is een gezichtsverlies voor de familie en als de familie ook nog eens in een conservatieve omgeving heeft wordt het helemaal moeilijk. Er is dus enorme sociale druk en controle. Het kan vaak leiden tot het doelbewust isoleren van de familie of de persoon in kwestie. Uiteraard heeft ook nare gevolgen voor de persoon, die een andere geaardheid heeft dan wat algemeen geaccepteerd is. Mensen zien zo'n persoon als een gevaar voor eigen kinderen en gezinsleden.
- Een aanwezige zegt dat de Turkse gemeenschap in Nederland veel conservatiever is dan de mensen in Turkije. De homoseksuelen in Turkije hebben afgelopen jaren veel demonstraties georganiseerd voor gelijke rechten van homo's. Een aantal politieke partijen waar onder CHP (Republikeins Volkspartij) en HDP (Democratisch Volkspartij) hebben homoseksuele leden (c.q. Kamerleden), die openlijk voor hun seksuele geaardheid uitkomen en actief meedoen aan de acties om op te komen voor de acceptatie.
- Iemand anders zegt: "Op de Turkse zenders zien we vaker discussies over homoseksualiteit, soms kijken we daarnaar, dat verandert toch hoe je ernaar kijkt."

Wat zou je doen als een bekende of een vriend van jou een homo was?

Een jonge deelnemer reageert:

- Het is prima als iemand homo is, als die niet op mij verliefd wordt en ook niet aan me komt.

Een ander reageert:

- Dat hij dan moeilijk vindt om met hem als vriend om te gaan en het einde vriendschap zou zijn. Op de vraag wat de reden is gaf hij als antwoord als "Straks denken ze dat ik ook homo ben".



Reacties op de vraag wat de aanwezigen denken of de Turkse homoseksuelen vrijuit kunnen zeggen dat ze homo zijn en zich ook zo kunnen gedragen:

- Een iemand zegt: “Er heerst binnen de Turkse gemeenschap een enorme sociale controle. homoseksuelen zullen niet er openlijk voor uitkomen. Dat zullen ze niet durven, ze worden dan uitgesloten.”
- Iemand anders zegt: Dat hangt ervan af of iemand passief of actief is. “Mensen die actief zijn (penetreren) zullen minder moeite met mij hebben dan mensen die zich laten pakken.”

Wat als je eigen zoon met de mededeling komt dat hij een homo is?

- Een van de aanwezige reageert geïrriteerd; Dat hij het idee heeft alsof hier de homoseksualiteit gepromoot wordt.

De gespreksleider antwoordt hierop, dat hij de vraag misschien anders moest stellen, alleen is hier absoluut geen sprake van het promoten van homoseksualiteit. Een algemene indruk onder binnen de Turkse gemeenschap is dat de Nederlandse overheid (c.q. de gemeente) bewust homoseksualiteit onder de Turken of moslims promoot. Dit is uiteraard absoluut niet het geval. Het is een groot misverstand en onkunde. Daarom willen wij graag mensen hierover informeren om zich ervan bewust te worden.

De heer Cingöz neemt hier het woord en zegt; “Volgens het wetenschappelijke onderzoeken is de homoseksualiteit aangeboren. **Je bent het of je bent het niet. Je kan geen homo worden.** Dit betekent ook dat niemand het kan promoten om “homo” te zijn. Je moet zo geboren zijn. Het is dus binnen de Turkse gemeenschap een groot misverstand, dat het hier om een hobby, zedenloosheid of onbegrensde seksuele driften en lusten zou gaan. Dat het ook gelijk wordt gesteld aan seks, komt door de onwetendheid. Hier gaat het om de geaardheid, nl. hoe iemand geboren is en welke seksuele identiteit een persoon heeft. Niet zozeer om de seksuele voorkeuren of smaken.

Dezelfde persoon reageert weer; Dat er overal te veel gepraat wordt over hoe goed homoseksualiteit is. Dat hij op zich geen bezwaar heeft tegen de homoseksualiteit als het maar niet zijn eigen kind is. “Ik moet er niet aan denken. Ik zou me kapot schamen en niet meer naar de moskee durven te gaan. Ik word nu al nerveus van”.

Een ander zegt: “Ik zou het niet erg vinden, alleen weet ik niet hoe ik om moet gaan met al het negatieve geouwehoer van bekenden om me heen. Hoe moet ik ze het nou uitleggen?”

De discussieleider geeft aan dat hij de bijeenkomst wil afronden en stelt de vraag; of mensen in de zaal organisatie kennen die opkomen voor de belangen van de homoseksuelen.

Vijf mensen in de zaal hadden van COC gehoord, 2 over de Gay krant. Geen van de aanwezigen hebben contact met deze organisaties, ze hebben het van de media gekregen.

Laatste vraag: Of mensen voorstellen hadden hoe er in de toekomst over dit onderwerp gesproken zou moeten worden? Hoe kunnen wij dit onderwerp onder onze mensen bespreekbaar maken, zonder elkaar te veroordelen en of te kwetsen?

Aantal voorstellen uit de zaal;

- Bijeenkomsten met eten en muziek als afsluiting.



- Bijeenkomst met een in het Turks uitgevoerd toneelstuk, dit kan binnen de uitvoering een gedeelte besteden aan de problemen van homoseksuelen.
- Geen posters over homoseksualiteit. Dat zou een negatieve reclame zijn.
- Niet direct met het onderwerp homoseksualiteit beginnen, houd het bij een algemene thema en behandel het onderwerp daarbinnen. Alleen al het woord schrikt de mensen af.

De gesprekleider bedankt voor de aandacht en bijdrage van de aanwezigen.

De heer Seçkin sluit de bijeenkomst af. Hij bedankt Nevzat Cingöz voor zijn bijdrage en aan de Gemeente Deventer voor hun steun. De heer Seçkin bedankt de aanwezigen en geeft aan hoe ingewikkeld het is om dit onderwerp met elkaar te bespreken. Hoe beladen het is. Het betekent dat de stichting in het vervolg niet weg moet lopen om moeilijke onderwerpen ter sprake te brengen. Vervolgens bedankt hij de aanwezigen in de zaal en nodigt iedereen uit om onder het genot van een kopje thee of iets fris, informeel met elkaar over het onderwerp door te spreken.